

## 20. Meer over de Bijbel



*“Heel de Bijbel is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.” 2 Timotheüs 3:17 hsv*

**KERNWOORD**  
'BIJBEL'

De Bijbel bevat Gods woorden en is absoluut gezaghebbend en foutloos.  
God heeft op wonderlijke manier tientallen mensen geïnspireerd om de 66 boeken te schrijven.  
De Bijbel kwam tot stand in ongeveer 1500 jaar tijd.  
De Bijbel is bijzonder krachtig, levend en zeer diep.

### 1. **Wat betekent 'Bijbel'?**

*Verzameling boeken.*

### 2. **Hoeveel delen heeft de Bijbel en hoeveel boeken heeft elk deel?**

*Twee delen, waarvan het eerste (Oude Testament) 39 en het tweede (Nieuwe) 27 boeken heeft.*

### 3. **Is de Bijbel door één knappe schrijver geschreven? Geef een toelichting.**

*Nee, door ongeveer 32 schrijvers van allerlei achtergronden, sommigen waren intellectueel en anderen van beroep boer, visser, herder etc. Weer andere schrijvers waren koning of een zeer hoog geplaatste machthebber.*

### 4. **Hoeveel jaar kostte het om de Bijbel te schrijven? Wanneer was hij ongeveer af?**

*Bij elkaar kostte het ca. 1500 jaar. Het laatste boek was af rond 90 na Christus.*

### 5. **Wat valt je op over het einde van het leven van de meeste apostelen?**

*Op Johannes na (van Judas, niet Iskariot, is het niet bekend), werden ze allemaal gedood, om hun geloof in het sterven en de opstanding van Jezus.*

### 6. **Heb je wel eens met iemand samen een scriptie of werkstuk moeten schrijven? Hoe was het om dat goed te laten verlopen, zodat er geen tegenspraak in is?**

## Groeien in het karakter van Jezus (20) 'autoriteit en Jezus'

Lees eerst Romeinen 8:31-39 eens.

- B. Vul de volgende zinnen aan vanuit het tekstgedeelte. Proclameer het hardop.
- 1) Het haalt niets uit als iemand tegen mij is, want *God is voor mij (vers 31)*
  - 2) God zal in alles voorzien, want *Hij heeft met Zijn Zoon alles aan mij gegeven. (32)*
  - 3) Mensen kunnen negatief over mij praten, maar *GOD HEEFT MIJ GEKOZEN (33)*
  - 4) Ik laat me niet veroordelen, want *God heeft mij onschuldig verklaard (33)*
  - 5) Niets kan mij scheiden van Jezus Christus, want *Jezus pleit voor mij (34) en houdt van mij (vers 35 en 39)*