

Galaten

Inleiding

Geschreven door de Apostel Paulus.

Ongeveer 50 nChr. De visies hierover verschillen. Toch is dit waarschijnlijk een van de vroegste brieven van Paulus.

Aan de Galaten, in de regio van klein-Azië, een gebied in het huidige Turkije, tegen het huidige Syrië aan.

Galaten waren Christenen uit de heidenen. (Gal. 4:8 (HSV) *“Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn;”*)

Galaten lezen is zo kostbaar, juist na het boek Exodus!! Het legt zo duidelijk Gods bedoelingen helder uit en leidt ons naar de genade van een relatie met Vader.



Dit vers vat Galaten samen: Nehemiah 9:17 (HSV)

“Zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan Uw wonderen die U bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten.”

Samenvatting waarom Paulus schrijft aan de Galaten

Twee verbonden leer

Gal. 4:24! De twee vrouwen zijn de twee verbonden: Sara door geloof, Hagar door het vlees.

De brief mag gelezen worden van het probleem van het twee verbonden Judaïsme. De strijd die we bijvoorbeeld ook zien oplaaien in Syrisch Antiochië, vlak voordat Paulus en Barnabas naar Jeruzalem gaan om dit met de apostelen te bepreken (Handelingen 15).

Het Nieuwe Verbond (Testament) zegt dat het Oude Verbond is vervuld en vervangen door een nieuw testament, een nieuw verbond. Een verbond in Jezus Christus, die door zijn sterven het nieuwe testament als erflater van kracht maakte. Het oude vervulde hij door de vloek ervan op zich te nemen, namelijk de veroordeling van zonden die door de wet bekrachtigd worden. Anders gezegd: er is zonde, er komt een wet, door Mozes doorgegeven, en nu worden de zonden strafbaar. Aangezien niemand die wetten kan houden is iedereen veroordeeld tot de dood. Eeuwige afscheiding van God.

De wet wijst daarmee, samen met de profeten, naar de noodzaak van de komst van de Verlosser, Jezus Christus. Alleen geloof, naar het geloof van Abraham kan ons dan redden.

Twee verbonden Judaïsme betekent:

De Christenen uit de heidenen hoefden de wet en de besnijdenis niet te houden;

De Joden die Christen werden moesten die wet en de besnijdenis *wel* houden.

Dat is wat in Galaten gebeurt. Alleen *nog* erger. De leraars van die wetten, probeerden ook de heidense Christenen onder die wet te stellen.

Waarschuwing voor de kerk vandaag!!

Misleiding ligt altijd op de loer! Grove, duidelijke misleiding. Maar ook heel subtiel als een klein zaadje. Als een mosterdzaadje dat hele gebouwen kan ontwrichten.

Er is vandaag de dag veel gevaar dat van alles de kerk komt binnensluipen, stiekem, onder goede voorwendselen, om als het eenmaal binnen is, langzaam maar zeker te misleiden.

De aanmoediging om dit te voorkomen

Galaten per hoofdstuk

We kijken nu naar Paulus' uitleg en waarschuwingen, die nog steeds gelden.

Hoofdstuk 1

Vers 1-5 de belangrijkste feiten van het evangelie worden neergezet: Jezus is God en kwam als mens, is gestorven voor onze zonden, om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, en hij is opgestaan. Hem komt alle heerlijkheid toe.

Vers 6-9

Er zijn er slechts enkelen, sommigen, die komen met een ander evangelie of een verdraaid evangelie. Een verwarring en afleiding van de genade in Christus Jezus.

In Handelingen 13:43 is hij in Antiochië in Pisidië. (HSV) *“Paulus en Barnabas (Die) spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven.”*

Vervloekt ben je als je een ander evangelie brengt... Gal. 3:1, 10

Vers 10-24

V10-12 Paulus zet een contrast neer:

- ➔ Het evangelie dat Paulus verkondigt is niet naar de MENS of door een MENS aan hem onderwezen, of naar MENSELIJK redeneren.;
- ➔ MAAR, door openbaring van God. 2 Corinthen 12 spreekt hier ondermeer over.

‘De mens’ leidt gelijk terug naar de boom van kennis van goed en kwaad -> wet, wetticisme.

V13-24 Daarna vertelt hij wat er gebeurt als je naar de raad en het redeneren van de mens wandelt. Wat wetticisme ofwel Judaïsme doet:

Karakter Judaïsme en religie in het algemeen (naar het leven van Saul de vervolger):

Vervolging tot in het extreme;

Vernietigt de kerk (was letterlijk moorddadig) v13

Extreem ijverig v14

Voor tradities, van de voorvaderen v14

Het wil geloof doden v23

Kernvers hier is:

Galatians 1:23 (HSV) *“Maar zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte.”*

Religie, legalisme, Judaïsme wil geloof doden, verwoesten! Wij verkondigen GELOOF.

Door wetten te houden, wordt je gecontroleerd, beheerst door de wethouders, je directe lijn met God komt op de achtergrond en staat op z'n minst onder druk.

Geloof vraagt een relatie!

Hoofdstuk 2

V1 Handelingen, zijn bekering, lijkt zo'n 14 jaar voor het grote beraad in in Jeruzalem te zijn (Handelingen 15), waar juist HET GROTE PROBLEEM van de twee verbonden leer wordt besproken (we komen daar nog op).

V2-3 Titus een heidense Christen hoefde zich niet te besnijden. Paulus legde het Evangelie uit zoals Jezus dat geopenbaard had aan hem. (1:1-5)

Bij de Galaten en ook elders waren er **valse broeders stiekum binnengeslopen**. Die demonen zoeken wie ze kunnen gebruiken.

- Ze verspieden de vrijheid in Christus
- Doel van hen is Christenen terug in slavernij brengen
- Besnijdenis wordt verplicht

V5 GA HIER NOOIT VOOR OPZIJ STAAN! NOG GEEN MOMENT! CONFRONTEER HET GELIJK.

BLIJF STAAN IN DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE!

V6-10 Overeenstemming met de hele broederraad (na discussie)! Jacobus de broer van Jezus, Petrus en Johannes reikten, zoals je in Han. 15 kunt lezen, de broederhand van gemeenschap. (alleen onthouden van hoererij, bloed, het verstikte, vlees van afgodenoffers) + zorg voor de armen.

V11-14 Confrontatie met Petrus:

Langzaam maar zeker komt er een moment dat angst binnen komt kruipen bij de gelovige. Als je niet uitkijkt. Je wilt mensen behagen, erbij horen.

Angst voor mensen laat je steeds meer onderwerpen aan de ideeën van mensen en dus uiteindelijk aan demonen.

Daarna kruipt Hypocritie binnen. Je waait mee met de wind en staat niet meer in waarheid. Als de genade man er is ga je met hem mee, is de wet man er dan ga je met hem mee.

Openlijk confronteert Paulus nu Petrus dat hij niet leeft naar de waarheid van het Evangelie.

Maar zie hoe Petrus schrijft over Paulus, vele jaren later: (2 Peter 3 HSV)

“14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,

16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.”

Let dus op. Er was een duidelijke drang om als heidenen ook te gaan leven en gedragen als een Jood!!! Joodse manier en Joods gebruik, noemt hij het. (v14)

V15-21 Paulus' uitleg

Joden weten toch dat je niet uit werken van de wet wordt gerechtvaardigd van je zonden! ...maar door geloof van (in) Jezus Christus.

V16-20

We worden niet door WERKEN van de wet gerechtvaardigd, maar door GELOOF!

Als je toch terugkeert naar de werken van de wet, zeg je dus dat je zondaar bent en het nodig hebt om de wet te houden om zogenaamd gerechtvaardigd te worden (wat niet kan). Immers je installeert de wet weer.

In dat geval dient Jezus Christelijke zondaars. Dat kan niet!

Maar de wet gaf mij de doodstraf, die ik in Christus heb genomen, zodat ik nu voor God, gerechtvaardigd, kan leven.

V20 Ik leef niet meer, want ik ben gestorven met Jezus. Als ik dan toch de wet weer ga houden om gerechtvaardigd te worden, dan zeg ik dus een zondaar te zijn en ben ik NIET met Christus voor de zonde gestorven.

Wel leef ik nu in mijn vlees, met mijn emotioneel onvolmaakte leven en denken, maar dat doe ik met het geloof van Jezus!

V21 De wet houden maakt de dood van Jezus tevergeefs.

En als de dood van Jezus niet meer noodzakelijk is, dan wordt de stap 'iedereen is gered' makkelijk. Als de dood van Jezus niet de centrale reddende boodschap is dan verdwijnen hel en oordeel, omdat er meer wegen zijn tot redding. 'kies maar, bv. werken van de mens.'

Ze zeggen dat er meerdere wegen zijn naar God, Islam, Boedisme, etc. ... in dat rijtje hoort volgens vers 21 ook 'het houden van de wet om gerechtvaardigd te worden'!

(HSV) 21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Hoofdstuk 3

Wie heeft u betoverd Galaten?

Dit is letterlijk waar. Hoe?

In Gal. 3:10 geeft het de redenen:

Als eerste heb je je terug onder de wet geplaatst, en die verklaart je schuldig, vervloekt is ieder die de wet niet houdt – nu dat Jezus gekomen is, is hij de hoop op heerlijkheid die in ons leeft!

Ten tweede ben je vervloekt en dus onder toverij, als je als Christen een ander evangelie predikt, zie Gal. 1:8-9 waar Paulus dat zegt.

Vers 2 de Geest doven door terug te gaan naar de wet.

Paulus zet tegenover elkaar 'werken van de wet en de vrucht' en 'GELOOF en de vrucht'

VERS	WET	GELOOF
2 Geest ontvangen	door de wet?? NEE	door PREDIKING geloof
3 Ben je zo Dwaas	eindig je nu in het vlees	je begon in de Geest
4 Jullie lijden	is dan tevergeefs	
5 Geest en geen wonderen	die zie je niet	alleen door PREDEKING geloof
6 Abraham	->	door geloof gerechtvaardigd
7 daarom ben je Abrahams kind	->	als je uit geloof bent
8 Abrahams evangelie	(uit Mozes, is uit wet & geboden zijn!)	in u zullen alle heiden volken gezegend worden Gen. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 49:10; Hn3:25 en wij de gelovigen met hem.
9 De gelovige Abe was gezegend	->	
10 Wie de wet willen doen om gerechtvaardigd te worden	is vervloekt omdat je de HELE wet moet doen (Deu 27:26)	
11 Gerechtvaardigd	niet door de wet Rom. 3:20; Gal. 2:16	maar uit geloof Hab. 2:4; Rom. 1:17; Heb. 10:38
12 voor de wet is het:	doe wet en leef (kan niet)	je ontkent geloof!!
13 Christus werd vloek voor ons door het kruis	de wet vervloekt!	
14 daardoor komt de zegen van Abe En ontvangen we de belofte vd Geest		tot de heidenen (door geloof) door geloof

V15 bij mensen verander of cancel je ook niet een rechtsgeldig verbond.

V16 dus de belofte, het verbond met Abraham (zie ook Gen 15), was aan hem en aan zijn Nageslacht (Jezus) gedaan, enkelvoud, verwijzend naar JEZUS!

V17 dus ook bij God wordt een belofte, verbond niet krachteloos gemaakt (of aangepast) door de wet die gekomen is, honderden jaren later.

V18 de erfenis, de zegen is uit de belofte die God genadig heeft gedaan aan Abraham. En dus niet uit de wet, dat kan niet!!

V19 Waarom dan wel de wet?

Zodat de overtredingen duidelijk worden en de noodzaak van een Verlosser blijkt: het Nageslacht Jezus aan wie dus de beloften gedaan zijn.

Romans 10:4 (HSV) ***“Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.”*** Lees verder: geloof!

De wet werd gegeven aan Mozes door een Engel, Hand. 7:38, 53

V20

Een middelaar is er alleen als er twee partijen zijn, en bij de belofte was het God die een belofte deed aan Abe. Eenzijdig.

Maar bij de wet zien we wel degelijk een middelaar tussen God en Israel want het volk stemt in zoals Exodus 20 bijvoorbeeld laat zien.

Dus de wet is apart, los van de belofte.

V21 Als je gerechtigheid zou krijgen uit het houden van de wet, dan zou het in tegenspraak zijn met geloof in de belofte.

De volgende 5 verzen spreken nu over GELOOF!

V22 De wet toont je zonde.

Nu is het geloof in Jezus Christus, de belofte, het Nageslacht, dat ons redt van de straf voor zonde.

V23 De wet had wel iedereen in de klem zodat het een noodzaak werd dat iedereen gered kan worden, alleen door geloof in de belofte: Jezus!!

V24 De wet was dus een leraar om ons naar de Redder te leiden: zodat we zouden GELOVEN in hem en daaruit gerechtvaardigd zouden worden.

V25 Omdat we nu dus kunnen geloven is de wet niet meer nodig als leraar/gezag over mij.

V26-27 we zijn allen zonen van God, door geloof in Jezus Christus, in wie we gedoopt zijn. We zijn nu helemaal van hem hij woont in ons en is om ons heen.

V28 Voor ieder mens, in Christus zijn we ÉÉN! Als we van Christus zijn, zijn we erfgenamen omdat we nageslacht van Abraham zijn.

DE ENE NIEUW MENS - Adam Chadash Achad.

Hoofdstuk 4

Vers 1-7

Als een erfgenaam nog een kind is dan is hij wel eigenaar, maar hij heeft niets, en is als een slaaf. Er is dan een voogd of advocaat die de zeggenschap heeft tot het moment dat de vader heeft bepaald (na de vader's dood).

Op dezelfde wijze zouden wij door de wet voortdurend geconfronteerd worden met dat we onderworpen zijn aan de zonde. 'Fout, fout, fout'

Maar toen Jezus de Zoon kwam, kocht hij ons vrij van de zeggenschap van de wet, en maakte ons zonen van God. Hij was zelf ook geboren onder de wet. Doordat we zonen zijn heeft God Heilige Geest van zijn zoon in ons gegeven. Nu roepen wij Abba Vader. Rom. 8:15

Dus geen slaaf meer onder de wet, die ons gevangen houdt als een erfgenaam die nog niets heeft, maar een zoon door Jezus, en dus een erfgenaam van God die deelgenoot is geworden.

Het Oude...Testament met de wet is dus die advocaat, die voogd.

Vers 8-9

(Grondbeginselen van de wereld = de afgoderij, de zondigheid van de wereld zonder God, de religie van regels houden, boom van kennis van goed en kwaad)

Bedenk dus dat dit heidenen waren die geen wet van God hadden, maar wel religie.

Hoezo keer je nu weer terug naar je **afgoderij** van vroeger?

U kent nu God, en meer nog God kent u. En toch ga je terug!

Vers 10

Jullie gaan je weer houden aan maanden, jaren, dagen, tijden – (dat gebeurde bij de afgoden, maar ook bij het **Judaïsme/wetticisme**) En dat deden de valse apostelen dus.

V11-16

Paulus smeekt ze zelfs en pleit, en zegt 'jullie hebben mij ontvangen als een engel, ja als Jezus zelf. Jullie hebben het geen probleem gevonden dat ik lichamelijk zwak was (door de steniging pas daarvoor was hij bond en blauw en had waarschijnlijk slecht zicht).

V16 En nu hij opnieuw de waarheid zegt, lijkt het dat ze Paulus als vijand beschouwen.

Zodra er toverij, hekserij is, horen ze niet meer wat je zegt, maar ben je bij voorbaat een vijand wanneer je iets anders zegt dan dat ze nu geloven.

Enkel gebed, waarheid in liefde en Heilige Geest kunnen doordringen. Het wordt dan een geetelijke strijd. Tenzij het nog in een beginstadium is.

V17

Wat dat soort leraars en apostelen doen is je isoleren van de rechte leer, de waarheid, en de bron waar dat uit kwam, zodat je je vervolgens gaat laten IJVEREN voor HUN! Voor hun bonus, de streepjes achter hun naam. Eigen Koninkrijkjes bouwen. Aantallen.

Religie wil altijd drempels opwerpen om het moeilijk te maken en om verwarring te brengen zodat me, het opgeeft of compleet de verkeerde kant op gaat.

V18-20

Paulus is in twijfel over de Galaten. Beijver je toch voor het goede!

PR. Van slachtoffer naar overwinnaar

Slaaf leeft vanuit angst, onzekerheid, en de controle die een ander over je uitvoert. Je bent een slachtoffer van iemand die jouw leven beheerst, bestuurt. Je leeft voortdurend met een alertheid naar wat er nu weer over jou besloten wordt. Je bent gevoelig voor wat er van jou gevonden wordt, want alles wat je hebt voor jouw identiteit (wie je bent, wat je hebt, karakter), is datgene wat je moet doen cq doet. Vb het volk Israel toen het uitgeleid werd: telkens als er problemen kwamen wilden ze terug, jammerend en klagend.

De slachtoffer rol komt hieruit voort.

Namelijk dat je voelt, denkt, ervaart dat iemand of een organisatie jouw lot bepaalt, of een deel van jouw leven en de kwaliteit daarvan bepaalt,

Maar wij zijn van een ander zaad....

1 Peter 1:22-23 "Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (! zie preek notitie bij Joh 3:3)

JAAG DE SLAAF IN JOU WEG

Galatians 4:30

"Wat zegt de Schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije."

ZAAD

Jezus is het Woord, Jezus is zagezegd het Zaad, dan is het ook:

Galatians 2:20

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven."

WAT DOET DAT ZAAD?

Daniel is een prachtig voorbeeld van een man die zich niet als een slachtoffer onderwierp aan de onderdrukker, maar koos om God als zoon te dienen. Dat leidde tot een plaats onder Nebu waar hij uiteindelijk de koning beïnvloedde als overwinnaar, zodanig dat deze tot geloof kwam.

ZAAD VAN GODDELIJKE LIEFDE

De capaciteit om met liefde te reageren en te overwinnen...

Galatians 5 spreekt over de liefde. Dat is primair de kracht van een slachtoffer en een overwinnaar om dienend te overwinnen. Geef vriendelijkheid. Zoek naar gelegenheden.

Galatians 4:31

"Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije."

OVERWINNAARSAAD

Romans 8:31

Voorbeelden bij mij:

Autoradio kapot, nieuw, in mijn gedachten en voorstellingen al uitgaan van problemen... Etc. Keuze gemaakt om positieve te verwachten. Einde verhaal: geen enkel probleem: nieuwe.

2005, alles kwijt, maar een dartbord als beeld, recht op het doel af.

Ik heb echt moeten kiezen om als overwinnaar te leven. Ik heb moeten kiezen om het zaad van God in mij te laten groeien. Ik spreek niet snel over probleem, maar over uitdaging. Als je last hebt van minderwaardigheidsgevoelens, ben je sneller geneigd om dingen die gezegd of gedaan worden naar jou, negatief op te pakken. Je ontvangt het als verwerping, omdat je gewend bent dat mensen zo met je om zijn gegaan.

UITLEG Twee verbonden – Hagar en Sara – de wet en de belofte – de slaaf en de vrije

Twee verbonden Judaïsme betekent:

De Christenen uit de heidenen hoeven de wet en de besnijdenis niet te houden;

De Joden die Christen werden moesten die wet en de besnijdenis *wel* houden.

Dat is wat in Galaten gebeurt. Alleen *nog* erger. De leraars van die wetten, probeerden ook de heidense Christenen onder die wet te stellen.

V21-26

de Galaten willen dus onder de wet staan. Okay, zegt Paulus, hier komt het:

Hagar (de wet, slavernij)	Sara (de belofte, vrijheid)
- Slavin met krijgt zoon Ishmael	De vrije krijgt zoon Izak
- Geboren naar het vlees (eigen plan)	Geboren naar belofte (van God = wonder) v28
- Berg Sinai die slaven voortbrengt (aan de wet) (De wet werd daar gegeven aan Mozes)	
- Komt overeen met huidige, aardse Jeruzalem	Jeruzalem dat boven is... het is de hemel zelf, Gods woonplaats waar we geschapen zijn. VRIJ!

V27-29

Wij zijn kinderen vd belofte, net als Izak! IZAK -> JEZUS -> wij WIJ = Paulus de Jood en de Galatense heiden Christenen.

Maar, destijds vervolgde Ishmael, die naar het vlees (beslissing van een mens) als slaaf geboren werd, degene die naar de Geest (wonder en belofte) geboren was: Izak. En zo is het ook nu.

Wij leven vanuit het wonder dat we in Jezus van boven geboren worden. Niet door een beslissing of werk van een mens, maar uit de belofte: Jezus!

V30-31

Daarom zei God destijds tegen Abe: stuur de slavenzoon en zijn moeder weg! Want deze slavenzoon zal NIET ERVEN met de VRIJE....

Dus Paulus zegt hier: kies maar, ofwel je bent een slavenzoon en dan erf je niet, dat is het OUDE VERBOND, ofwel je bent een zoon van de vrije, in Abraham, en daarom in Jezus en dus zul je eeuwig leven erven! V31!!

Dus de wet en dergelijke, als actief verbond: zet het buiten, als het ware. Degenen die je willen brengen onder die wet, het oude verbond, onder Joodse gebruiken, Judaïstische rituelen etc.: zet ze buiten, is wat Paulus hier zegt, op grond van God's gebod aan Abe.
(Zie uitgebreide notitie OliveTree John 3:3)