

## Hoofdstuk 5

### Samenvatting:

<b>Abraham →</b>	<b>Izak →</b>	<b>Jezus →</b>	<b>Wij</b>
Belofte	Belofde zoon	het beloofde Nageslacht	Kind v God
Nageslacht (Jezus)	uit de 'vrije': Sara	Verlosser, zegen voor alle volken	VRIJ uit GELOOF

### Paulus gaat verder met uitleggen dat er twee wegen zijn.

- De weg van vrijheid in Jezus de Verlosser.  
(Jezus is de Weg, Luk. 14:6. De smalle weg, Mat.7:13-14)
- De weg van slavernij in de wet en besnijdenis.

We zijn vrijgemaakt door Jezus van het juk van slavernij aan de zonde. Blijf in die vrijheid staan.

#### V2-3

De besnijdenis is door God gegeven voor het volk Israel. Dat was verplicht, anders hoorde je niet bij het volk van God. Het volk van God, Israel, kreeg later de Wet en die moest gehouden worden. Die wet bevestigt weer de noodzaak van besnijdenis – **totdat** het beloofde Nageslacht zou komen.

#### V4

Je bent vervreemd, afgefallen van Christus Jezus. Wat we zagen gebeuren in een gemeente in NL, is dat er steeds minder over Jezus gepraat werd. De focus ligt steeds meer op wat de wet zegt, om het zo goed mogelijk te doen en een gevoel te krijgen van voldoening. Het is een eindeloze neergaande spiraal. Het worden steeds meer details. Jezus vervaagt. Letterlijk heb ik de opmerkingen gehoord: 'ik hoef Jeshua toch niet telkens te noemen, hij staat toch hier bij mij als ik over het Oude Testament spreek'.

En: 'Het Oude Testament bevat al alles wat we nodig hebben. Het nieuwe testament is niet echt nodig.'

In de wet stappen, betekent uit de genade stappen (want genade is door geloof). Efezen 2:8-9

#### V5-6

Het gaat om geloof dat Jezus de zonde heeft gedragen en ons ervan vrijmaakt, we zijn door geloof gerechtvaardigd = er is geen aanklacht meer tegen ons vanwege zonde Rom.8:1.

Het gaat om geloof waardoor we Heilige Geest ontvangen. Gal. 6:15

Zegt dus dat het GELOOF is door de liefde werkend (1 Cor. 13:2).

**NL: wie God liefheeft, gelooft en wil niet zondigen. (v13-14) LEES DIT!**

**Jac. 5:16 zegt dat aanhoudend, krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt.**

**Hier in vers 6 staat dat of je nu wel of niet de besnijdenis ontvangt, het heeft geen enkele kracht.**

#### V7-10

Er is een oordeel voor wie deze jukken oplegt en mensen weer in slavernij brengt.

Jezus waarschuwt in Markus 8:15 tegen het zuurdeeg van de religieuzen en de politiek.

Eerder sprak Paulus er al over dat wetticisme en dwalingen stiekum binnenkomen, vermomd. Het begint met iets kleins en wil dan stiekum mensen gaan beïnvloeden. In vers 12 is hij echt boos, en zegt dat ze zichzelf maar moeten snijden (een voor mannen pijnlijke verwijzing).

Hij is zo overtuigd dat hij dus een oordeel spreekt!

**V11-12**

**Vervolging komt alleen als je je leven wilt leven naar de waarheid en naar het geloof! Vervolging is een deel van geloof. Geloof verklaart telkens weer dat Jezus Christus het centrum en de vervulling van ons leven is. Geloof verklaart telkens dat religie, het doen van uiterlijke rituelen, je niet gaat redden, maar slechts het geloof in het volbrachte werk van Jezus. En dat vinden de machten van de duisternis niet fijn, want die willen mensen bij Jezus weghouden.**

Religie wil je bezighouden met uiterlijke prestaties. Geloof in Jezus wil je terugkrijgen bij de Boom van Leven... Joh. 5:39-40 en 42-44 !!!

**Alles wat probeert mensen weg te houden bij Jezus is uit het rijk van de duisternis.**

**Alles wat probeert Jezus weg te nemen als onze focus, als centrum van ons leven, wat meer is, hij is ons leven!, is uit de duisternis en is misleiding.**

**Het gaat om een leven met Jezus in het centrum, en vanuit hem leven in de liefde voor de medemens... vandaar de koninklijke wet: je naaste liefhebben alsjenzelf.... Het gaat al uit van de allereerste liefdesrelatie van en met en door Jezus.**

**V13**

Paulus zegt hier dan duidelijk dat we tot vrijheid zijn geroepen, **maar niet de vrijheid om weer vanuit onze zondige natuur te gaan leven:** 'het vlees', ofwel de zondige natuur.

Dat is het 'ikke, ikke en de rest kan stikke'. Het is gericht op zichzelf.

Daar tegenover staat dus 'dien elkaar door de liefde'. Zoals vers 6 zegt dus: 'geloof door de liefde werkende'.

**V14**

Wonderlijk dus dat Paulus alleen het **elkaar** liefhebben noemt als vervulling van de wet. Net als Jac. 2:8, die zegt dat dit de koninklijke wet is! Jezus zegt wel: 'het tweede gebod hieraan gelijk is je naaste liefhebben als jezelf.' Ik stel me zo voor dat het voor Paulus en Jacobus en de lezers wel duidelijk is dat God liefhebben de start is:-)

Leviticus 19:18 en zie Galatians 5:13, Galatians 5:6, 1 Corinthians 13:3

**V15**

**Als de liefde ontbreekt wordt het vechten.... Dit is wat je ziet als mensen de wet proberen na te leven. Focus wordt regels en niet meer Jezus. Overtreding van de wet brengt boosheid, afscheiding en VERDEELDHEID.** Als je het verwacht van wetten houden, dan krijg je ook de vrucht daarvan. De wet niet houden brengt een vloek! Boosheid, discussie, zelfzucht, gelijkhebben, irritatie, EGOÏSME etc.

**V16-18**

De zondige natuur (vlees) wil nog steeds dat je daarnaar luistert, maar doe dat niet, vervul die begeerte niet. Wandel in geloof en vertrouwen in de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest is zo hard nodig. Hij helpt en sterkt en leidt. Dat geloven we en daarom werkt dat. De HG ontvang je ook alleen maar door geloof! En niet uit werken van de wet of besnijdenis.

V17 zegt ook dat Geest tegenover vlees (leven vanuit je zondige natuur) staat.

Hier is het grote verschil:

VLEES, vraagt om een WET, die je kunt houden (wat je niet kan).

Je GEEST GELOOFT, en vraagt om hulp van de HEILIGE GEEST, die leidt en sterkt en helpt.

Daarom is de V18 conclusie simpel: ofwel je leeft naar de WET ofwel naar HEILIG GEEST.

Het ene is een (wet)BOEK en het ander is een PERSOON! Jezus zelf zegt (zoals we zagen) daarover in John 5:39-40 (HSV) *“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.”*

### V19

**Dus als je kiest om te leven naar de wet, dan leef je dus uit je eigen kunnen, het vlees, en niet uit geloof in de Heilige Geest. In dat geval is dit de vrucht, namelijk de vrucht van het vlees:**

#### **Galatians 5:19-21 (HSV)**

Sexueel (lichamelijk): namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,  
 Geestelijk: afgoderij, toverij,  
 Emotioneel: vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen,  
 Identiteit: egoïsme,  
 Relationeel: onenigheid, jaloersheid,  
 Intellectueel: afwijkingen in de leer,  
 Overig (lichamelijk): dronkenschap, zwelgpactijen, moord

### V21

DOE je dit vanuit het vlees, omdat je onder de wet wilt leven, dan zul je het Koninkrijk van God niet beerven. De optelsom is eenvoudig:

Je kiest te leven onder de wet, en niet door de Heilige Geest en geloof. Doe je dat, dan veroordeelt die wet je in je vleselijke leven. De wet redt niet, maar veroordeelt je, zonder redder... dus je beërft het KvG niet.

### V22-26

**Maar als je wel kiest te leven vanuit je geloof in Jezus en gelooft dat je dan van Jezus Heilige Geest ontvangt, dan:**

De vrucht van de Geest, ofwel het karakter van de Geest. In het nieuwe testament is ‘vrucht’ ofwel het resultaat van je arbeid (bekeringen, planten van een kerk, helpen van mensen, genezingen etc.

), ofwel het spreekt over karakter. Hier is het karakter van Heilige Geest, karakter van Jezus:

Liefde – hierin is juist dus de ganse wet vervuld!!!

En dan: (HSV) blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Daartegen richt de wet zich niet. Dat kan ook niet, want je hebt je niet onder de wet gesteld, maar onder Heilige Geest. Geen enkele van de karaktereigenschappen zijn volmaakt in jouw dagelijks leven uitgewerkt. Dat betekent *normaal* dus dat je zondig bent! Toch? God is namelijk 100% en verwacht van jou dat je deze eigenschappen 100% uitleeft als je vanuit de wet leeft. Leef je vanuit geloof en Heilige Geest, dan is hij het die door de genade van Jezus je tekorten aanvult tot 100%. Iedereen die door de Geest van God geleid wordt is een zoon van God (Rom. 8:..).

Lukas 8:14 leert ons vervolgens dat we wel doorgroeien zodat de vrucht tot volwassenheid komt.

**Daarmee wordt de conclusie van dit hoofdstuk beschreven:**

#### **Galatians 5:24-26 (HSV)**

*24 Maar wie van Christus zijn (noot: ‘Christus’ en niet ‘God’, het is Christus en die gekruisigd of de wet), hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.*

*25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.*

*(dus wel worden wel aangevuurd om naar de Geest, in de genade, in geloof van Jezus, te LEVEN en WANDELEN!!)*

*26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.*

= want dat is wat het vlees doet: zelfzucht, jaloezie, begeren.